

# 't TUSSENDORTJE

Januari – febr. 2022



**Parochieblad**  
**O.L.Vrouw Geboorte parochie**  
**Schermerhorn**

# Informatie- en mededelingenblad voor de Katholieke Parochie O.L.Vrouw Geboorte Schermerhorn

5de jaargang, nr. 45

Oplage: 300



## Pastorale zorg:

Pastor Luis Weel Rechtestraat 162 1483 BH De Rijp

tel.: 0299-671456 mobiel: 06-83209327 e-mail:

[luisweel@hotmail.com](mailto:luisweel@hotmail.com)

**Kerkgelegenheid:** (voor het rooster van de vieringen: zie middenpagina)

O.L. Vr. Geboortekerk Hornplein 1, 1636 XE Schermerhorn

tel.: 5022588

## Reservering kerkrumtes:

Dhr. Aad Stam tel.: 072-5020637

e-mail: [aadtruusstam@hotmail.com](mailto:aadtruusstam@hotmail.com)

## Andere vragen:

Dhr. Ad de Vries tel.: 0725022046

e-mail: [adenmargot@quicknet.nl](mailto:adenmargot@quicknet.nl)



## Redactie van 't TUSSENDOORTJE:

Tineke Blom-Stengs Pinksterblomstraat 4

tel.: 5022336

Afra Schuit-Timmer Pinksterblomstraat 21

tel.: 5022013

Marian Berkhout-Feld Oosterweidestraat 7

tel.: 5022075

**Inleveren kopij: Bij de redactie (zie bovenstaande adressen)**

**Bezorging: Een aantal parochianen.**

(Contactpersoon: *Afra Schuit-Timmer*, zie boven!)

***De redactie neemt gaarne uw kopij in ontvangst, maar behoudt zich het recht voor artikelen redactioneel te wijzigen of niet te plaatsen.***

**e-mailadres 'van Z.U.S. en ZO . . .': [zusenzo@quicknet.nl](mailto:zusenzo@quicknet.nl)**

**Stuur uw kopij door naar bovenstaand e-mail adres!**

**Sluitingsdatum inleveren kopij eerstvolgende nummer:**

**woensdag, 9 februari 2022**

## PROLOOG



### **Kerstmis vieren? – niet vanzelfsprekend.**

Met het woord Kerstmis kun je vandaag de dag alle kanten op. Zowel het vorig jaar als dit jaar is alles anders. We vierden traditiegetrouw het kerstfeest. Op onze pleinen stonden fraai versierde kerstbomen. In iedere kerk stond er een kerststal. Men gaf elkaar kerstcadeautjes, gekocht bij gelegenheid van een kerstactie en ga zo maar door. De lijst is nog lang niet op. Het kerstfeest behoort tot het Europees, cultureel erfgoed. De welvaart heeft juist hier, op het Europese continent,

ertoe bijgedragen dat het bijna ondenkbaar is zich de maand december voor te stellen zonder uitbundige kerstversiering en feestelijke sfeer. De kaarten die velen naar vrienden en bekenden sturen getuigen hiervan. "Vrolijke kerstdagen, prettige feestdagen, goede wensen voor het nieuwe jaar."

Helaas mag men zich wel afvragen of dit werkelijk haalbaar is. In het hart van de Europese Instituten zwerven heel andere ideeën over het nut van godsdienstige vieringen. Juist enkele weken vóór Kerst Anno Domini 2021, heeft de Europese Commissie in Brussel nieuwcommunicatierichtlijnen samengesteld, die pleiten voor een inclusief taalgebruik. Onder de mooie titel "Union of Equality - European Commission Guidelines for Inclusive Communication" schuilt een bundel van regels, die de christelijke

traditie en gebruiken als niet passend bij onze tijd beschouwt. Dat idee is op zich niet nieuw. Soortgelijke pogingen vonden al plaats eeuwen terug tijdens de Franse en later ook Socialistische revolutie. Toen al verving men de christelijke feesten door geseculariseerde feestdagen, (ontdaan van religieuze aard) zoals winterfeestdagen, wintervakantie, magische feestdagen, kerstman of Grootvader Vorst in plaats van Sinterklaas en dergelijke. Dat waren geen pogingen van onschuldige aard. Het doel was om door middel van revolutie een mentaliteitsverandering te weeg te brengen. Men heeft iets van die mislukte, revolutionaire, culturele ontwentelingen uit het verleden geleerd. De huidige auteurs van de maatschappelijke veranderingen, die afstand willen doen van de christelijke wortels van Europa, weten dat het geweld geen garantie biedt om hun ideeën de overhand te laten krijgen. Ze zijn een andere weg ingeslagen om

toch hun project van een nieuwe, geseculariseerde mens te doen slagen. Ze beginnen met de taalverandering.

In de cultuur heeft de taal een fundamentele rol. Wie de taal verandert, verandert de manier van denken van de mens. Als we kerstdagen vervangen door het woord winterfeest of andere namen, die van religieuze termen afstand nemen, laten we ons bewust of onbewust verleiden tot een andere denkwijze over het leven. De paus Franciscus noemt dat „ideologische kolonisatie“. Met andere woorden, we laten ons een nieuwe mens en wereldbeeld opdringen dat onszelf en de wereld om ons heen van God berooft. Waar God uit de maatschappij verdwijnt gaat de mens een verschrikkelijk lijden tegemoet. De miljoenen doden van de vorige eeuw - die vrucht zijn van die misvormde, maatschappelijke veranderingen, zijn daar een afschrikwekkend voorbeeld van.

Gelukkig hoeven we nog niet te diep in zak en as te zitten. Onze Paus Franciscus en het Vaticaan komen op voor de waarden van christelijke symbolen en traditie in het post-christelijke Europa. Deze keer ging het project van valse inclusiviteit nog naar de prullenmand. Echter, de revolutionairen van de 'Culture Cancel' zullen zeker weer hun kop opsteken om bovengenoemde mentaliteitsverandering te weeg te brengen. Als christenen moeten we de moed niet verliezen om de ziel van deze wereld te zijn. Ik overdrijf niet. Dat zijn wij als christenen en dat moeten we blijven. De wereld kan niet zonder de christelijke waarden en normen. De solidariteit, zorg voor de zwakken, respect voor ieder menselijke persoon, en veel andere waarden zijn de vrucht van het christendom. De wereld meer christelijk maken betekent niet mensen uitsluiten, maar juist het omgekeerde. Niemand

getuigt meer van van inclusiviteit in woord en daad dan Christus. De Kerk verkondigt dat al meer dan 2000 jaar. De blijde boodschap wordt te pas en onpas aan ieder mens van goede wil verkondigd om te redden wat er te redden valt. Wij zelf moeten dit echter wel willen!...

Terwijl ik deze woorden schreef, is juist bekendgemaakt dat we weer in een zware lockdown terecht komen. Dit heeft waarschijnlijk wel weer onze manier van Kerst vieren beïnvloed. Geen kerstavondmis met de publiek, en afgelaste kerstspel, hebben ook onze parochie gemeenschap getroffen. Desondanks hoop ik dat u zich niet van uw stuk liet brengen. De geest is vrij. Laten we geen slaven worden van dingen van tijdelijke aard en onze vrijheid verliezen. Hier alles tijdelijk, maar de Heer blijft voor eeuwig en al degenen die Hem toebehoren.

Kapelaan Mariusz

### Nieuwjaarswens

Geen zorgeloos nieuwjaar is mijn wens  
maar mensen die mee zorgen  
zorg om elkaar is mijn wens.

Geen zorgeloos nieuwjaar is mijn wens  
maar oog voor de mensen met zorgen  
zorg voor hen is mijn wens.

Geen zorgeloos nieuwjaar is mijn wens  
maar zorgvuldigheid in de zorg.  
Zorg voor wie kwetsbaar zijn is mijn wens.

Geen zorgeloos nieuwjaar is mijn wens  
maar wel dankbaarheid en vreugde  
voor wie samen de zorgen delen en dragen.

*Uit: 'Op weg naar Kerstmis' 2021*



De jaarlijkse actie Kerkbalans staat weer voor de deur. Deze actie wordt gehouden van 15 tot 29 januari 2022.

Uw bijdrage voor het voortbestaan onze lokale geloofsgemeenschap wordt van harte aanbevolen. Door meerdere keren de kerk lange periodes te hebben gesloten i.v.m de geldende lockdown zijn onze inkomsten door collecte ook hard achteruit gegaan. Uw bijdrage middels actie Kerkbalans hebben wij dan ook hard nodig.

Ook dit jaar wordt de envelop bij u bezorgd, maar niet opgehaald. Dat is nu even niet mogelijk i.v.m de geldende coronamaatregelen. Wilt u daarom na ontvangst van de envelop uw bijdrage zelf overmaken? Heeft u al een jaarlijkse automatische afschrijving ingesteld: dan hoeft u niets te doen. Dit wordt automatisch geïnd.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Het parochieteam

## VANUIT de redactie

Mede parochianen

Zoals U in het vorige tussendoortje hebt kunnen lezen, gaat Hans Nieuwkamp ons verlaten en gaat een nieuwe toekomst tegemoet in Uden.

Wij als redactie hebben veel van Hans geleerd en zullen hem dan ook zeker missen.

Hans bedankt voor de gezellige uurtjes, en wijze lessen tijdens de redactie vergaderingen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er zo rond de Pasen, één parochieblad wordt uitgebracht met de 6 geloofsgemeenschappen, **Parochie Maria, Moeder van God.** Tegen die tijd zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Uw kopij kunt u gewoon blijven doorsturen naar:

[redactie@olvgschermerhorn.nl](mailto:redactie@olvgschermerhorn.nl) of in de b.bus van de kerk.

Voorlopig blijft het tussendoortje gewoon doorgaan .

Namens de redactie: Marian Berkhout

*Afscheid van Hans met een etentje.*





**In memoriam Cornelis Petrus Koot  
Cok**

**\*Limmen, 15/09/1935 – Schermerhorn, 16/12/2021**



Leven doe je niet alleen

“Geef Heer aan Cornelis Petrus – Cok de eeuwige rust en het eeuwige licht moge hem verlichten”.

Met deze gezongen woorden werd het lichaam van Cok Koot de kerk van O.L.Vrouw geboorte te Schermerhorn binnengedragen door de familie.

Cok was een duplicaat van zijn vader, zowel van postuur als van karakter. Hij was rechtvaardig, bescheiden, evenwichtig, een harde werker en blij van geest. Toen zijn vader op 31 januari 1961 plotseling overleed, moest Cok samen met Piet de boerderij runnen. Hij was toen 25 jaar. Een week na de begrafenis moest hij al vee gaan verkopen op de markt in Purmerend. Zo werd hij, boer in hart en nieren voor de leeuwen geworpen. Wat vond hij het fijn dat hij samen met Patrick een maatschap ging vormen. Nadat zijn moeder in de jaren '70 naar de Mieuwijdts op Graft verhuisde, bleef Cok

alleen achter op de boerderij. Mede dankzij de goede zorgen van Piet en Tiny en later hun zoon en vrouw heeft hij het op de boerderij echt naar zijn zin gehad. De hechte band met de naaste familie en ook hun kinderen heeft ervoor gezorgd dat Cok er niet alleen voor stond. Tot het laatste moment van zijn leven werd hij verzorgd en met veel liefde omgeven. Zelfs in de laatste moeilijke tijd van ziekte en overlijden was het zijn familie die de hele zorg op zich nam.

Op zaterdag, 18 december 2021, in het bijzijn van de hele familie, vrienden en kennissen hebben we samen dank gezegd voor het voorbeeld dat hij ons allen heeft nagelaten. De 6 kaarsen rond de kist werden aangestoken aan het licht van de paaskaars, symbool van Christus, het Licht van de wereld. "Ga maar, beste Cok, ga maar naar de grazige weiden van onze Schepper en Vader, waar de eeuwige rust is. Onze handen laten je los, maar niet ons hart. Dat blijft met het jouwe verbonden, omdat het hart leeft van liefde en liefde is blijvend."

Een mooi mens is van ons heengegaan en blijft ons bij: betrouwbaar, nooit oordelen over iemand, een gastvrij man, een goede metgezel in het leven, gastvrij en bescheiden, steun en toeverlaat bij moeilijke momenten, niemand laten vallen, geliefd bij de kinderen.

Cok, jij mag thuis zijn bij de Verhevene, heel gelukkig is Hij met jou. Hij brengt jou nu naar grazige weiden en geeft rust aan je ziel.

Dank Cok, voor al het goeds dat je gebracht hebt in de familie en de gemeenschap.

Op zaterdag 18 december hebben wij zijn lichaam begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof in de Mijzerpolder. Adieu – tot ziens bij God



## **WIJ GEDENKEN...**

**Margaretha Anna Brouwer –Duin,  
Gré [90]**

Nadat haar krachten langzaam afnamen is zij op 29 december 2021 in Westerhout, te Alkmaar overleden.

Zij is geboren op 27 februari 1931 in de Beemster Gre was het 2de kind van

Jacob Duin en Cornelia Anna Duin-Berger. Toen zij 3 jaar was verhuisde het gezin; vader, moeder, broer Jan en zus Riet naar de Westmijzerdijk te Schermerhorn alwaar zij ook naar de lagere school ging.

Gré was een ijverige leerling en kon goed leren. Meester Dagelet is nog langs geweest bij de ouders om te pleiten voor vervolgonderwijs, maar hier was in die tijd geen sprake van.

Ze bleef thuis en hielp op de boerderij, melken, kaas maken enz.

19 Okt.1960 trouwde zij met Jan Brouwer. Er werd een boerderij gekocht aan de Oostmijzerdijk alwaar zij wederom hielp met melken enz.

Toen er een melkmachine werd aangeschaft en er kinderen kwamen is zij hiermee gestopt.

6 Kinderen kregen zij;

Conny, Dick, Jacob, Anja, Jos en Wilbert.

Zeer gedreven was Gré in het aansturen van haar kinderen, vooral als het om scholing ging.

Zelf was zij graag kinderarts geworden.

Dit heeft mogelijk een grote rol gespeeld in haar opstelling: het is niet belangrijk wat je leert, als je maar leert. Zelf heeft zij zich ook ontwikkeld. Auto rijden, zwemles, computercursus en Engelse les zoals in haar afscheidsviering duidelijk naar voren kwam. Tot op hoge leeftijd was zij een krachtige sterke vrouw, die veel van zichzelf vroeg, nooit opgaf. Dat was niet altijd even gemakkelijk voor haar en haar omgeving.

Zij heeft 25 jaar in het bestuur van het K.V.G. gezeten, als penningmeester. Zij was een precieze, nauwkeurige vrouw die

goed met cijfers om kon gaan. De boekhouding van het bedrijf was ook een van haar taken!

Zij is ook 40 jaar lid geweest van het gemengd koor.

Daar droeg zij haar extra steentje bij in de vorm van het keurig uitwerken van muziek.

In 2010 verhuisden zij samen met Jan naar De Strandwal in Oudorp. Ze hadden meer zorg nodig.

In 2015 overleed haar man Jan en verhuisde Gré naar de Oldenburgh en in 2017 naar Westerhout, de Platanenhof in Alkmaar. Waar ze nog een mooie tijd heeft gehad.

Op 1 nov .heeft zij het Sacrament van de zieken ontvangen.

Dankbaar voor haar leven en in volle overtuiging dat zij nu bij God is hebben. Wij hebben Gré in een warme afscheidsviering –samen met al haar dierbare- gebracht naar het Licht.



<b>ROOSTER</b>
----------------

*Weekend 15/16 jan.,*

<b>De Rijp</b>	za. 15 jan 19.00 uur	Woord-Comm-viering Amos
<b>Oosthuizen</b>	zo. 16 jan.	<b>geen viering</b>
<b>Westbeemster</b>	zo. 16 jan 10.00 uur	Woord-Comm-viering Jack Noë
<b><u>Schermerhorn</u></b>	zo. 16 jan 10.00 uur	Eucharistieviering M.Momot 'Gemengd Koor'

*Weekend 22/23 jan.,*

<b>De Rijp</b>	zo. 23 jan 10.00uur	Oecumenische viering. L.Weel
<b>Oosthuizen</b>	zo. 23 jan 10.00 uur	Eucharistieviering M.Momot
<b>Westbeemster</b>	zo. 23 jan	<b>geen viering</b>
<b><u>Schermerhorn</u></b>	zo. 23 jan 10.00 uur	Woord-Communieviering M. Kaaijk 'Samenzang'

*Weekend 29/30 jan.,*

<b>De Rijp</b>	za. 29 jan 19.00 uur	Eucharistieviering M.Rocha
<b>Oosthuizen</b>	zo. 30 jan 10.00 uur	Eucaristieviering M.Momot
<b>Westbeemster</b>	zo. 30 jan 10.00 uur	Eucharistieviering M.Rocha
<b><u>Schermerhorn</u></b>	zo. 30 jan.	<b>Geen viering</b>

*Weekend 5/6 febr,*

<b>De Rijk</b>	za. 5 febr	19.00 uur	Eucharistieviering L.Weel
<b>Oosthuizen</b>	zo 6 febr	10.00 uur	Woord-Comm-viering M.Kaaijk
<b>Westbeemster</b>	zo. 6 febr	10.00 uur	Eucharistieviering L. Weel
<b><u>Schermerhorn</u></b>	zo. 6 febr	10.00 uur	Eucharistieviering M.Rocha 'Gemengd Koor'

**DOORDEWEEKSE VIERING**

<b><u>Schermerhorn</u></b>	di. 8 febr.	9.45 uur	Eucharistieviering M.Momot 'Samenzang'
----------------------------	-------------	----------	--

*Weekend 12/13febr*

<b>De Rijk</b>	zo	13 febr	<b>geen viering</b>
<b>Oosthuizen</b>	za. 12 febr.	19.00 uur	Eucharistieviering M.Momot
<b>Westbeemster</b>	zo. 13 febr	10.00 uur	Eucharistieviering M..Momot
<b><u>Schermerhorn</u></b>	zo. 13 febr.	10.00 uur	Woord-Comm.-viering o.l.v. Parochianen 'Gemengd koor'

*Weekend 19/ 20febr.*

<b>De Rijk</b>	za. 19 febr	19.00 uur	Eucharistieviering M.Rocha
<b>Oosthuizen</b>	zo. 20 febr.		<b>geen viering</b>
<b>Westbeemster</b>	zo. 20 febr	10.00 uur	Eucharistieviering M.Momot
<b><u>Schermerhorn</u></b>	zo. 20 febr.	10.00 uur	Eucharistieviering L.Weel 'Samenzang'

*Weekend 26/27 febr*

<b>De Rijp</b>	zo.	27 febr	10.00 uur	Woord-Comm-viering Amos
<b>Oosthuizen</b>	zo.	27 febr	10.00 uur	Eucharistieviering L. Weel
<b>Westbeemster</b>	zo.	27 febr		<b>geen viering</b>
<b><u>Schermerhorn</u></b>	zo.	27 febr		Eucharistieviering M.Momot 'Gemengd Koor'

***Vieringen door de week en OPEN KERK***

**Schermerhorn:** Eens in de maand '**n doordeweekse viering** of zoals we ook wel zeggen '**n seniorenviering** op de **tweede dinsdag van de maand om 9.45 uur** (behalve in de vakantie-maanden juli en augustus!). Daarbij is dus iedereen welkom en na de viering gelegenheid om onder de koffie wat na te praten.

De **DAGKAPEL** is overdag altijd open! **Elke woensdagmorgen** is de kerk ook open en kunt u **binnenlopen** voor een kop koffie of thee gesprek of om andere zaken te regelen. U mag natuurlijk ook zomaar even binnen komen lopen!

Ook op de **zaterdagochtend vanaf 10.00 uur tot 11.30** is de kerk meestal open.

Op dit moment nog niet i.v.m coronamatregelen

## DIENEN



***Als redactie ontvingen we vlak voor Kerst al weer de 23<sup>ste</sup> nieuwsbrief van het schoolproject in Ethiopië, waar we als parochie een aantal jaren geleden al weer veel actie voor hebben gevoerd en niet***

***uit het oog willen verliezen, omdat wij het belangrijk vinden om onze parochie via dit parochieblad hiervan op de hoogte te houden.***

Hoewel wij ook dit jaar niet naar Ethiopië zijn gegaan, blijft er steeds iets te melden over de activiteiten van onze stichting. Je leest onder andere over onze vernieuwde website en over een bijzonder jeugdige donateur. Bovendien willen wij deze nieuwsbrief - zo tegen het eind van het jaar - ook gebruiken om iedereen hartelijk te bedanken voor alle steun die we ook dit jaar weer ontvingen. Het gevoel dat jullie in ons werk blijven geloven, sterkt ons telkens weer om vooral door te gaan.

### **De website in een nieuw jasje**

Ons pas toegetreden bestuurslid Sophie Weseman betekent een belangrijke en noodzakelijke verjonging binnen onze gelederen. Wij zijn erg blij met haar aantreden! Haar eerste grote en tijdrovende actie is de vernieuwing van onze website geweest. Zij volgt Sander Kastelein op die als webmaster al die jaren belangeloos en met grote betrokkenheid onze website heeft beheerd. Van hieruit willen we hem nog eens heel hartelijk bedanken voor al de uren die hij hieraan besteed heeft. Sophie heeft met jeugdig enthousiasme het webmaster-schap overgenomen en het resultaat kun je bekijken op het bekende adres: [www.schoolprojectethiopie.nl](http://www.schoolprojectethiopie.nl)

### **Van een opa, één van onze donateurs**

Samen met onze 8-jarige kleindochter op de bank, bekeken we de filmpjes van het schoolproject van de website. Er ontspon zich een leuk gesprekje waarbij ik haar als opa wat vertelde over kinderen in Ethiopië die niet naar school kunnen omdat hun ouders daarvoor onvoldoende geld hebben. Ik legde haar uit dat wij het hier in ons





land haast niet kunnen voorstellen dat dát mogelijk is. Ook vertelde ik haar dat wij als grootouders al wat geld stuurden en daardoor meehielpen om deze kinderen toch naar school te kunnen laten gaan. Onze kleindochter bleek zeer geboeid en spontaan zei ze: *"Opa ik wil ook wat geven van het geld dat ik elke maand van jou krijg op mijn spaarrekening."* Wat een prachtig voorstel! Ik als grootouder voegde de daad bij het woord en verhoogde onze bijdrage met het haar maandelijks overgemaakte bedrag. Maar toen zei de kleine meid opeens: *"Maar dan komt er straks geen geld meer bij in mijn spaarpot.."* Nou, daar hebben we toch ook wel wat aan gedaan, hoor!



### **De toestand in Ethiopië**

Er is (burger)oorlog in Ethiopië. Ge-lukkig niet direct in het gebied waar wij werkzaam zijn. Toch is er grote onrust, gezien de tegenstellingen tussen vele etnische groepen. Er is boven dien een enorme inflatie, wat juist voor de allerarmsten de grootste gevolgen heeft. We hebben voortdurend contact met onze mensen via de mail en Whats app. De bankoverschrijvingen verlopen zonder problemen en de projecten lopen goed. De kinderen kunnen naar school en de landelijke examens zijn afgelegd. Voorlopig kunnen we niet reizen; dat vinden we heel jammer, vooral omdat door zo'n bezoek alle partijen extra gemotiveerd worden. Wij hebben onlangs een Ethiopische priester op onze vergadering uitgenodigd. Hij werkt al 17 jaar in Nederland, maar kent ook heel goed het reilen en zeilen in zijn vaderland. Het was een bijzondere en ook leerzame ontmoeting.

### **Benefiet tennistoernooi**

Op 3 oktober jl. organiseerden wij een benefiet tennistoernooi in Bergen. Jan Donders stelde voor de tweede keer zijn tennispark kosteloos ter beschikking. 24 koppels speelden met groot enthousiasme in de druilerige regen de nodige partijen van 12.00 tot 17.00 uur. Harrie en Wilko Sterke maakten ondertussen vrolijke muziek. Het was allemaal zeer geanimeerd.

Door de vrijgevigheid van gulle sponsors en het ruimhartig gestorte inschrijfgeld haalden we (*samen met de vorige keer die wegens de*



*Covid pandemie afgelast werd*) ruim **€ 7000.-** op: een geweldig resultaat. Daarmee kunnen weer 100 kinderen een jaar naar de basisschool.

***Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2022 toe!***

*Agnes Huijgen, Kees van Straaten, Henk Pielage, Gré Vredevoort,  
Jan Jaap de Vries, Sophie Weseman*

## ADVENTSACTIE

Zondag 19 december hebben we in een speciale viering aandacht besteed aan het thema van de adventsactie van 2021 "Een gezonde start voor moeder en kind". Het project wat onze parochie steunt zijn de vrouwen in de Gazastrook . Een medisch team begeleidt zwangere vrouwen voor wie de medische post te ver is. De opbrengst van de collecte heeft samen met de kerstkaartenverkoop en een gift van de MOV bij elkaar **€ 229,50** opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage

## Pastoor Hans

Met het vertrek van pastoor Hans willen wij als MOV Hans heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en hulp die wij van hem mochten ontvangen. Het begon voor mij zo rond 1997 toen Hans mij benaderde om eens een keer in de wereldwinkel bij een viering in de kerk te willen helpen. Zo gezegd zo gedaan en vandaaruit "rolde" ik erin. Annita Konijn kwam er zo rond 2006 bij. Het bijwonen van vergaderingen met de andere MOV groepen binnen de Zus, de sobere maaltijden organiseren, de 40 MM, de vastenactie, de vredesvieringen, de adventsactie en de inkoop voor de wereldwinkel in de kerk regelen, dat waren onze ongeveer de werkzaamheden. Hans was altijd erg blij als het wereldwinkelkraampje (wat op de kerkzolder ligt en destijds gemaakt door de man van Jose Koning) er ook altijd stond. Ook bij het voorgaan in vieringen met de MOV was Hans erg betrokken en wilde hij ook altijd dat er een speciaal misboekje gemaakt werd. Voor het aanleveren van kopie voor het kerkblaadje werd ik ruim van te voren door Hans al op de hoogte gebracht als er kopij ingeleverd kon worden. Soms had Hans al wat gemaakt of attendeerde mij erop om nog iets extra`s vanuit de MOV aan te leveren. Hans vond het altijd jammer dat er rondom missiezondag geen MOV vieringen waren. Ook de wereldwinkel is nog steeds een aandachtspuntje. Hans kocht er ook altijd iets "voor de visite waar hij naar toe ging" Voorheen konden wij inkopen doen in De Goorn, daarna werd dat Heerhugowaard en de laatste wereldwinkel waar we de inkoop regelden was Zuid Scharwoude. Allen zijn nu helaas verdwenen. We hopen dat we weer gauw de mogelijkheid hebben om de wereldwinkel weer "open te stellen" in de kerk. Maar Hans als vaste klant zal er niet meer zijn, helaas jammer voor de visites dus

Nogmaals Hans heel hartelijk dank en het gaat U goed in Uden.

Namens de MOV groep Annita Konijn en Joke Krul-Knijjn

***We hebben al een tijdje niets meer vernomen van de stichting MANNA, U weet wel de stichting die in de Schermer vanuit de kerken in het leven is geroepen om een aantal voedselbanken in Nederland van verse groenten etc. te voorzien. Dat wil niet zeggen dat ze stil hebben gezeten. Integendeel! Juist heeft de corona- pandemie velen getroffen en soms zelfs afhankelijk gemaakt van de voedselbank.***

**Er is dus niet veel veranderd?**

Ten opzichte van een jaar geleden is er weinig veranderd. De productie draait iedere week als vanzelf. Coronaregels zorgen ervoor dat de afstanden en het gebruik van mondkapjes worden nageleefd. De vervoerslijn 'Voed-saam' komt iedere dinsdag langs om lege fust te brengen en de producten voor Amsterdam en Haaglanden in te laden. In de zomer is er weinig naar Groningen en Drachten vervoerd. Oorzaak zat hem in het koelen van de producten van de groente- en fruitbrigade in Poeldijk. Na de broccolitijd zijn deze echter weer opgestart. Op 10 maart 2021 is een nieuwe stichting opgericht n.l. '**Stichting Groentebrigade Manna**'. Deze stichting is nauw verbonden met de stichting MANNA-werkgroep Schermer en Voedselbank Nederland. In deze stichting zijn twee leden afkomstig van stichting MANNA. De kosten van het vervoer zijn voor rekening van Voedselbank Nederland. Er is een overeenkomst getekend voor een periode van drie jaar. Door deze overeenkomst is er ruimte om de werkzaamheden in de hal aan de Petternerstraat 39B in Alkmaar uit te breiden. Een inpakautomaat met bijbehorende weegunit staat op het verlanglijstje. De financiering loopt deze machine in dit jaar nog te kunnen installeren. Door gebruik hiervan kunnen we het werk van de voedselbanken verlichten. Nu worden de producten nog met de hand gewogen en ingepakt. De productie en levering aan de voedselbanken zal dit jaar boven de achthonderd ton uitkomen. Ook dit danken we aan het vele werk van onze vrijwilligers. Daarvan kunnen we er overigens best nog wel een paar gebruiken, dus als u wat tijd over hebt! **Op maandag** verwerken twintig vrijwilligers in twee ploegen op productielijnen de producten. De stichting beschikt vanaf het eerste uur over vrijwilligers die hun vak verstaan. Of het nu gaat over de ex-landbouwers aan de uitzoekband of de hef-truck- en vrachtauto chauffeur. De meeste vrijwilligers komen al vanaf 2014 iedere maandag het hele jaar door. Vakanties worden door andere opgevangen en de gemiddelde leeftijd ligt rond de 73 jaar. Heb je interesse om ons te komen helpen als vrijwilliger? We horen graag van je! Neem contact op met Jac Smit via [info@stmannaschermer.nl](mailto:info@stmannaschermer.nl)

## Het jaar 2021

2021 een jaar met vele ups en downs  
Onzekerheid , Onwetendheid  
Verborgen leed en Eenzaamheid.  
Mogen wij blijven hopen op betere  
tijden,  
laten wij voor elkaar een teken van licht  
zijn.  
Elkaar blijven steunen, op elkaars  
schouders leunen  
Samen gedragen worden, in woord en  
gedachten  
De hoop niet verliezen ,  
maar voor elkaar proberen moeilijke  
tijden te verzachten



### DIVERSEN

#### de geschriften van de priester Flor Hofmans (+ 1967)

#### Een rijk van rechtvaardigheid



Zou het waar kunnen zijn dat iemand die regelmatig en met oprechte instelling het evangelie leest, niet voortdurend wordt opgeschrikt uit zijn sociale gerustheid? Is het aannemelijk en verdedigbaar dat de christelijke

gemeenschap (de kerk) in trouw aan het evangelie zich afzijdig kan houden van de reusachtige strijd om rechtvaardigheid en slechts tussenbeide komt om de bestaande toestand te handhaven, aldus van de hulp van de machtigen te blijven genieten of haar eigen belangen te verdedigen? Dit zou verwonderlijk zijn, want Jezus is toch een profeet geweest. Was het niet eigen aan de profeten, vanaf de eerste grote die Amos heette en schaapherder was, met bulderende stem tekeer te gaan tegen allen die schatten van onrecht en geweldpleging opstapelden in hun paleizen. De zwakken vertrapt en hen met

de belasting op koren om brood te bakken afpersten, om zelf huizen van hardsteen te kunnen bouwen (**vgl. Amos 3, 10; 5, 11; 6, 4**); die steekpenningen aannamen en bij de rechtspraak in de stadspoort de armen opzij drongen, die zich ver hielden van alle ellende, zich stevig installeerden op de zetel van het geweld en zich lui uitstrekten op ivoren rustbedden om de aller fijnste wijn te drinken? 'Het is uit met de bende van die slempers, is de godsspraak van de Heer!' (**Am. 6, 7-8**). Als Amos de arme verdedigt die om een paar schoenen verkocht wordt (**vgl. Am. 2, 6**) en Jezus al dadelijk uitroept dat de armen zalig zijn en het Godsrijk voor hen is, plaatst dat ons niet in dezelfde sfeer van concrete noden en de eis van tastbare daden? Jezus moet ook geweten hebben dat de Messias op bijzondere wijze de heraut en de hersteller zou zijn van het recht, zoals een lange profetische traditie dat eiste. Speciaal van de lijdende dienaar van de Heer met wie Christus zich zou vereenzelvigen, was gezegd dat hij aan de volken het recht zou verkondigen, de smeulende pit niet doven en niet wankelen tot hij over heel de aarde het recht zou gevestigd hebben; hij zou de blinden de ogen openen en de gevangenen uit de kerker verlossen. Niemand vatte die woorden louter geestelijk op; Matteüs vindt de voorspelling vervuld in de genezingen die Jezus verricht. We moeten zelfs verder gaan. Wanneer we onbevooroordeeld het evangelie aanhoren en ons niet verschuilen achter allerlei theorieën, dan moeten we bekennen dat Jezus' veroordeling van de onrechtvaardigheid nog grondiger en verschrikkelijker is dan die van de profeten. Nergens werd zo duidelijk de keuze gesteld: 'Niemand kan twee heren dienen; gij kunt niet God dienen en de mammon' (**Matteüs 6, 24**). 'Het is gemakkelijker voor een kameel door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke in het koninkrijk Gods te komen' (**Mt. 19, 24**). '**Oog van de naald**' was de naam van de kleinste toegangspoort in de muur rond Jeruzalem. Daar kon met geen mogelijkheid een kameel doorheen. Maar ook is Jezus positief en hinderlijk praktisch: 'Verkoop wat je bezit en geef het aan de armen' (**Mt. 19, 21**).

### **Flor Hofmans**

Geboren in het Belgische Lebbeke 1925, priester-missionaris in Chili, waar hij bekender werd dan in zijn eigen dorp. Toch werd daar een straat naar hem vernoemd vanwege zijn geweldige inzet voor de armen in dat land. In 1967 kwam hij om het leven bij een verkeersongeval. Hij liet een aantal geschriften achter, waaronder het bovenstaande. *Luis Weel*



## Wie is God voor u?

God is voor mij een geestelijk krach-tenveld van vrede en recht, van strijd tegen onrecht en van bevrijding, van vergeving en verzoening. Ik denk echt dat dat oude volk van Abraham en Mozes en Jezus het geheim van het leven ontdekt heeft en uitgebeeld in verhalen, waarin voor de mensheid de sleutel naar het leven en naar de toekomst ligt. Het gaat om de grondwet voor deze wereld. Als de evangelist Johannes naar het woord zoekt om de geest van die grondwet te benoemen, kiest hij voor het woord *liefde*. God, zegt hij, is liefde. En – ik vertaal

zijn woorden wat vrij – als je wilt weten waar je die kunt vinden, kijk dan naar de man van Nazareth. Die was waarlijk 'zoon', waarlijk 'beeld en gelijkenis' van deze God.

***In 'Nooit heb ik niets met U' voert Henk Veltkamp persoonlijke gesprekken met vijftieng verschillende mensen over wie God voor hen is. Wie is God? Dat levert heel diverse antwoorden op. De een krijgt een warm gevoel en raakt niet meer uitgepraat. De ander haalt de schouders op. Henk Veltkamp voert gesprekken met 25 vrouwen en mannen die - zo verschillend als ze zijn - allemaal 'iets met God' hebben, om hen te vragen naar de aard en beleving van dat 'iets'. Elk gesprek start met de vraag welke plek God in hun leven inneemt. Wat hebben zij als kind van God meegekregen? En hoe is het verder gegaan? Wat betekent God nu voor hen?***

***Gesprekken met Stevo Akkerman, Nora Asrami, Tamarah Benima, Stef Bos, Tijs van den Brink, Heino Falcke, Jacobine Geel, Henk Helmantel, Frits de Lange, Almatine Leene, Huub Oosterhuis, Sabine Plasschaert, Paul van Vliet e.a.***

**Parochie O.L.Vrouw Geboorte: [info@olvgschermerhorn.nl](mailto:info@olvgschermerhorn.nl)**  
Rek. nrs.: parochie: **NL19RABO 0357914775** of  
bijdrage actie Kerkbalans **NL43RABO**  
**0149806760**  
**De Regio: [parochiemariamloedervangod@outlook.com](mailto:parochiemariamloedervangod@outlook.com)**

## INTENTIES



Het is een goede gewoonte en eigenlijk

vanzelfsprekend dat we in de weekendvieringen ook  
onze dierbare overledenen gedenken in de  
VOORBEDE.

U kunt hiervoor hun namen opgeven én de  
datum waarop we haar of hem met name zullen  
gedenken in de weekendviering bij:

Margo Jonk-Romein, Groeneweg 8 tel.: 072-5021749

[jonkgroeneweg8@online.nl](mailto:jonkgroeneweg8@online.nl)

Voor andere persoonlijke intenties als uit dankbaarheid voor... 'n  
zieke, 'n verjaardag, t.e.v. Maria, welslagen van operatie etc. etc.  
ligt er op de leestafel bij de ingang van de kerk het 'intentieboek',  
waarin u het zelf kunt opschrijven vóór de viering. U kunt daarvoor  
wat extra's in de collectemand doen.





---



KINDERPAGINA



**Parochie O.L.Vrouw Geboorte:**

[info@olvgschermerhorn.nl](mailto:info@olvgschermerhorn.nl)

Rek. nrs.: parochie: **NL19RABO 0357914775** of

bijdrage actie Kerkbalans **NL43RABO**

**0149806760**

**De Regio: [parochiemariamloedervangod@outlook.com](mailto:parochiemariamloedervangod@outlook.com)**

**INTENTIES**



Het is een goede gewoonte en  
eigenlijk  
vanzelfsprekend dat we in de weekendvieringen ook  
onze dierbare overledenen gedenken  
in de  
VOORBEDE. U kunt hiervoor hun namen opgeven én  
de datum waarop we haar of hem  
met name zullen gedenken in de  
weekendviering bij:  
Margo Jonk-Romein, Groeneweg 8 tel.: 072-5021749  
[jonkgroeneweg8@online.nl](mailto:jonkgroeneweg8@online.nl)  
Voor andere persoonlijke intenties als uit dankbaarheid voor...  
'n zieke, 'n verjaardag, t.e.v. Maria, welslagen van operatie  
etc. etc. ligt er op de leestafel bij de ingang van de kerk het  
'intentieboek', waarin u het zelf kunt opschrijven vóór de  
viering. U kunt daarvoor wat extra's in de collectemand doen.



